

In juni hoorden we heel dikwijls jonge uilen roepen toen we in onze tuin stonden. Op één van de avonden hadden we het geluk dat we ze ook konden zien. Het was wel al serieus aan het schemeren en het was ook aan de overkant van het hooiland achter het huis, dus de foto's zijn niet van de beste kwaliteit.





Op een andere dag hadden we het geluk dat we getuige waren van de oudervogels die op jacht waren in het hooiland achter ons huis. Daarvan heb ik geen foto's kunnen maken, maar het was net de live versie van National Geographic.

Op basis van de wazige foto's, maar vooral ook op basis van het vergelijken van het geluid met opnames in verschillende vogelgeluidenapps, gaan we er ondertussen van uit dat het **bosuilen** zijn.

Het geluid van de jonge uilen

In de loop van de zomer hoorden we ze steeds minder en steeds op andere plaatsen in de omgeving van het huis. Dus de jonge uilen zijn begonnen om de wijde wereld te verkennen.