



In onze tuin leven er verschillende **levendbarende hagedissen**. We zien ze niet elke dag, maar als het mooi, warm weer is, laten ze zich soms zien. Hun favoriete plekje is bovenop enkele kleinere stompjes van afgezaagde boompjes. Als die plek nog in de schaduw ligt, dan vertoeven ze soms ook op het kiezelpad naast het huis.

Een week na het nemen van deze foto's, zagen we er eentje zonder staart zitten. Die heeft dus een aanvaller kunnen afschudden en het er alsnog levend van afgebracht. Het staartloze exemplaar was jammer genoeg te snel weg om er een foto van te kunnen maken.

Sinds kort zijn die stompjes overgroeid door de **gevlekt longkruid**. We zijn daarom benieuwd waar we ze vanaf nu af en toe zullen zien.





