



De eerste twee maanden van dit jaar zijn we omwille van allerlei redenen nauwelijks naar ons huis in de Ardennen kunnen gaan. De voorbije twee jaar konden we telkens ook een deel van het jaar niet gaan omwille van de lockdowns, maar dit jaar voelde het minder erg aan, omdat de redenen waarom we niet konden gaan veel persoonlijker waren en ook omdat de lente die we die vorige twee jaar gemist hebben veel mooier is dan de maanden januari en februari, die toch vooral koud zijn. Vanaf nu zullen we vermoedelijk weer meer weekends en andere vrije momenten kunnen doorbrengen en daar kijken we alvast erg naar uit.

In het voorjaar is er een bijna vaste volgorde van bloemen die opvallen in de omgeving. Dat begint met de sneeuwkllokjes die als eerste de kop opsteken. Daarna komen de krokussen en nu beginnen de narcissen in bloei te komen. We kijken ook al uit naar de boshyacinten die



binnenkort weer de bossen paars doen uitslaan. We hebben ondertussen al onze favoriete plekken om in het voorjaar te bezoeken is het Bois de Blaimont vlakbij het Lac de Virelles. Wij vinden dat één van de mooiste plekjes om voorjaarsbloeiers te bewonderen. Zowel narcissen als boshyacinten zijn er massaal te zien, maar ook sterhyacinten en orchideeën zijn er te vinden vanop de wandelpaden. Al deze soorten bloeien niet allemaal tegelijkertijd, daarom komen wij er graag twee of drie keer met telkens een paar weken tussen. Dat zullen dus uitstapjes de komende weken worden, maar nu al kunnen we genieten van de eerste narcissen in onze tuin.